

## Jødisk påske

Også inden Jesu tid fejrede jøderne påske. Det var en fejring af det, der skete dengang Moses ledte israelitterne ud af slaveri i Ægypten og frem til det forjættede land. På påskens første dag slagtede man om morgenen et påskelam, som samme dag blev spist ved et måltid efter mørkets frembrud. Man takkede Gud, læste salmer og genfortalte historierne om udfrielsen fra Ægypten. Alle jøder skulle en eller flere gange holde påske i Jerusalem. Jesus var som tolvårig med sine forældre i Jerusalem i påskén.



*I kristen tradition bliver lammet et symbol på Jesus Kristus, der ofrer sit liv for mennesker på korset.*

## Den første kristne påske

### Palmesøndag

Som voksen drog Jesus atter til Jerusalem for at fejre påske. Da han var undervejs, var rygtet om de undere, han havde gjort, løbet i forvejen. På den tid var Palæstina besat af Romerriget. Mange troede, at Jesus var den Davids søn, som de forventede skulle komme engang, og som skulle være deres konge og "genoprette riget for Israel". Derfor stimlede de sammen ved den vej, hvor han kom, da han drog ind i byen, og de lagde i begejstring deres kapper på vejen og plukkede palmegrene ned fra træerne til at vifte med,

og de hylkede ham og råbte "Hosianna, Davids søn".



*Hosianna betyder "Frels dog!"*

Nu blev de ledende jøder nervøse for at miste deres egen magt og indflydelse til denne Jesus, som folkemængden var så begejstret for, så hvordan kunne de slippe af med ham?

Men efterhånden som dagene gik, viste det sig, at Jesus ikke levede op til folks forventninger til en kongesøn. Han spiste med de nederste i samfundet. Han var sammen med dem, der ikke blev regnet for noget; ja han var endda sammen med toldere, som blev anset for at være landsforrædere. Nu begyndte folk at følge sig snydt, og de blev rasende.

### Skærtorsdag

#### *Det sidste måltid*

Denne aften spiste Jesus påskemåltid med sine disciple. Men han brød måltidets traditionelle ritual og fortalte, at det var sidste gang, de holdt påske sammen. Da han skulle bryde brødet og give dem det, sagde han: "Dette er mit legeme". Så sendte han bægeret med vin rundt og sagde: "Dette er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse". Inden de rejste sig fra bordet fortalte Jesus også, at en af dem ville forråde ham.



### *Jesus vasker disciplenes fødder*

Ifølge Johannes-evangeliet vaskede Jesus disciplenes fødder den sidste aften, de spiste sammen. Det var ellers husslavens opgave at gøre dette og på ingen måde en opgave for husets herre eller mester. Jesus gjorde det som et eksempel til efterfølgelse, for at vise, hvordan disciplene skulle være hinandens tjenere.

Efter måltidet gik de ud til Oliebjerget. Her forudsagde Jesus, at de alle ville komme til at svigte ham. Peter benægtede, at *han* ville svigte ham. Men Jesus sagde, at Peter også ville svigte ham, endda hele tre gange inden hanen galede næste morgen! Sådan kom det også til at gå.

### *Jesus beder for sit liv i Getsemane have*

Fra Oliebjerget gik Jesus og disciplene til Getsemane have. Mens de var i haven, blev Jesus grebet af angst og gik lidt væk fra de andre for at bede. Han bad disciplene om at våge sammen med ham, men de faldt alle i søvn.

### *Judas forråder Jesus og Jesus bliver taget til fange og dømt*

Da Jesus kom tilbage, stod Judas der sammen med nogle soldater, som var udsendt af de ledende jøder (ypperstepræsterne og folkets ældste). De havde givet Judas 30 sølvpenge for at hjælpe dem med at pågribe Jesus. Judas afslørede, hvem der var Jesus ved at kysse ham. Soldaterne tog Jesus til fange og førte ham til ypperstepræsten; Senere førtes han til Romerrigets statholder, Pilatus.

Pilatus kunne ikke finde Jesus skyldig i noget og ville gerne løslade ham. Det var skik, at man i påskan løslod en fange. Men den rasende folkemængde, der totalt havde skiftet stemning siden Palmesøndag, krævede Jesus korsfæstet og en anden fange - en farlig oprører ved navn Barrabas - blev i stedet løsladt.

### **Langfredag**

#### *Korsfæstelse og død*

Langfredag blev Jesus som en anden forbryder ført ud til henrettelsesstedet, som hed Golgata. De gav ham en tornekrone på og kaldte ham hånende jødernes konge. Jesus blev korsfæstet sammen med to forbrydere og inden han døde, blev han stukket i siden med en lanse. Straks efter at han udåndede, blev han taget ned fra korset og lagt i graven, som var en klippehule.

### **Påskedag**

#### *Opstandelse*

Påskemorgen fortæller evangelierne, at nogle kvinder fra Jesu følge gik ud til graven for at salve Jesus. Da de kom derud, opdagede de, at stenen, der var sat foran gravhulen, var væltet bort. Der var en engel på stedet, som fortalte dem, at Jesus var opstået fra de døde. Kvinderne blev forskrækkede, men englen sagde til dem, at de ikke skulle være bange. De skulle gå tilbage og fortælle disciplene om det, de havde set og hørt.

