

Borgerkrigen –

blodbadet i Roskilde

Imellem alle efterkommerne af Svend Estridsen var der efterhånden 3 stærke, der trådte frem Svend Grathe, Knud og Valdemar den store. Fra 1147 til 1157 i 10 år rasede borgerkrigen over hele Danmark. Mens det sker, blev der stadig bygget kirker og klostre. Alle i Danmark ville gerne have fred efter ti års krig, hvor gårde var brændt, soldater og kvinder og børn voldtaget, dræbt eller bortført, marker ødelagt eller brændt af. Svend Grathe samlede 9. august 1157 til et forsoningsmøde i kongegården i Roskilde både Knud og Valdemar kom med deres mænd. De gav hinanden fredskysset og om aftenen skulle der være fest. Fakler blev båret ind. Men pludselig forlader Svend med sin livvagt festen af bagdøren. Det blev en officer hos Svend kommer nu ind med andre i Hallen og da Knud ser det kysser han Valdemar uden Valdemar forstår, hvorfor. Men i næste øjeblik springer Detlev frem og kløver med en økse hovedet på Knud. Valdemar kommer op at stå og vil forsvare Knud, men bliver nu angrebet af Svends andre mænd. Han får et dybt hug i låret, men afværger andre hug med sin kappe han har viklet om armen. Biskop Absalon troede Valdemar var død, men da der kom lidt lys til ham, så han det var den døde Knud han knugede til sig. Faklerne var kastet til jorden og det var så mørkt at Absalon og Valdemar kunne undslippe.

Slaget på Grathe hede

Valdemar flygtede fra Roskilde, men Svend befalede at ingen skibe måtte forlade Sjælland. Alle søgte efter ham, men han undslap til Jylland. Her samlede han en hær og vandt på



Grathe hede et stort slag mod Svend den 23. oktober 1157. Svend flygtede fra stedet ud i en sump, men her blev han dræbt af en bonde, som genkendte hans kongelige tøj og anede uråd.

